

Släkträff 2019-08-03 Tryde

Tryde kyrkogård

Helge visste att jag skulle berätta för er om våra släktingar och gav mig tips på vad jag skulle säga.

Vår anfader Ivar Isaksson med hustru Anna kom båda från Bussjö. Ivars far Isak Lasson är begravd där. Vi har vid ett tidigare besök där sett hans gravsten .



Min man Helge var den som först tog kontakt med släkten i Bussjö by. Det var nog redan på 80-90-talet. Helge fotograferade då Isak Lassons sten som då blivit restaurerad av släkten i Bussjö. Han hade sedan ständig kontakt med dem.

På gården , vilken vi besökt i släktföreningen, bodde då ättlingar till Lars Isaksson, en bror till Ivar.



Vänster bild

Ivar övertar Ramsåsa mölla 1875 och innehar den till 1881. Här föds Anna (min mormor) och Otto. Under denna tid träffades bröderna regelbundet och det finns ett brev som Ivar skrivit till Lars efter att han kommit tillbaka hem en kväll efter ett sådant besök hos sin bror Lars i Bussjö. När han reste bad han nämligen sin möllesven att ta hand om möllan och det skedde en liten olycka med kvarnvingarna pga dåligt väder.

Detta brev har jag en kopia på, som jag fått av Claes Regeheim, som är barnbarn till Lars.

1881 flyttar Ivar till Everöd 2. Där föds hans andra två barn, Hilma och Anders.

Min mormor Anna dör 36 år gammal, 1912 och efterlämnar 3 minderåriga barn – moster Helga, min mor Frida och morbror Sture. Annas syster Hilma var 27 år och arbetade som mamsell på Trolleholms slott när hon nåddes av det hemska beskedet. Hon slutade då sitt jobb och for till Everöd för att ta hand om sin systers barn. Hon bodde kvar där tills hon dog.

Vi vet allt vad Hilma gjort tack vare Lennart, som i sin skrift "Hilma en ängel" berättat varmt om allt gott hon gjort för familjen. Hilma är begravd på samma gravplats som sina föräldrar Ivar Isaksson och Anna Olsson.

Höger bild

Anna Ivarsson med make Per Olsson och dottern Helga har sina gravar mittemot.

Nu går vi till Otto Olssons grav.



Otto var bror till min morfar Per och övertog Everöds mölla av sin far Ola. Möllan låg på vägen genom byn till Allan Smed, mellan Piledal och Everöds Nygård. Otto var gift med Alma och hade stor familj. Vid en fest slogs vad om vem som kom först hem. Otto cyklade och två män åkte gigg. Så hände en olycka och Otto ramlade av cykeln och omkom. Hustrun Alma väntade barn och allt var mycket tragiskt. Nu går vi till Ola Perssons grav, Ottos far.



Vi står nu vid Ola Perssons (1839-1908) gravställe. Ola ägde Everöds mölla och var gift med Hanna. Deras barn var Per Olsson (min morfar), Otto, som var bla Marta Komsteds far, Johanna Viktori, som var Joakim Feldts mormor, samt den ogifta Emma. Gravvården kommer att tas bort om inte någon betalar för den. Lennart Petersén har i flera år betalat för Ivar Isaksson och Per Olsson gravar och nu betalar Ann-Christin, Lennarts dotter och jag.

Härifrån kan man också se platsen för den gamla kyrkan, som kom till redan 1168 och fanns här tills den nya uppfördes 1868-69. Många av de märkvärdiga skulpturella utsmyckningarna flyttades in i den nya kyrkan. Mest känd är kyrkan troligen för att dess [dopfont](#) är huggen av [Majestatis](#) som därför även bär den alternativa benämningen [Trydemästaren](#). Dopfonten är huggen i [sandsten](#) och dateras till 1160. Vid [världsutställningen i Paris 1867](#) vann dopfonten en bronsmedalj. Kyrkans [altaruppsats](#) och [predikstol](#) är utförda under 1600-talet, predikstolen mer exakt daterad till 1618. Källa wikipedia



Inga Bodil Holm är nästkusin till Inger Carlssons mor Sonja.

Vi börjar med Inga-Bodil Holm och hennes farmor och farfars gravställe. De hette Johanna och Nils Hansson och bodde på Brogård. Deras barn var Ester, Dagmar, Gunborg och Gustav Erik. Det var sistnämnde Gustav Erik som tog över gården Brogård och gifte sig med Clara från Kabusa. Hon var kusin med Helges mor Alma. De fick dottern Inga-Bodil. Gården Brogård ägs nu av Leif Sandberg, centerpartiets ordf i Tomelilla.

Nils Hanssons dotter Ester gifte sig med Sture Göransson. Dagmars dotter Birgit gifte sig med lärare John Johansson. Gunborg gifte sig med Artur Persson, bror till advokat Tom Persson. Gunborg och Artur får barnen Zerney, Kjell och Birger Persson som ni alla känner.

Både Inga-Bodil och Inger kom på mödrarnas sida från Helges hem, Helenero.

Inger Carlssons morfar var Per Svensson. Han var gift med Hilma, Almas syster och hade Persbo gård. Per har ett vackert gravställe på Stora Köpinge kyrkogård. Både Inga-Bodil, Inger och Helge är nästkusiner till formgivaren och konstnären Signe Persson Melin*, som var kusin till Helges mor Alma, hennes syster Hilma och Inga-Bodils mor Clara.

Vi har några fler släktingars vilorum på den andra sidan av kyrkan, så låt oss gå dit nu. Dessa är på min far Edward Lindströms sida.

*Signe Persson Melin är dotter till Eric Sigfrid Persson, som var byggmästare och formgivare. Eric Sigfrid Persson, föddes [24 januari 1898](#) i [Tryde, Skåne](#) och dog [31 juli 1983](#) i [Hörby](#).

Persson var utbildad i Danmark men var verksam i [Malmö](#). Han uppförde en rad mycket uppmärksammade bostadsområden i Malmö, som till exempel [Malmgården](#) (1934–1935), [Ribershus](#) (1937–1938) och [Friluftstaden](#) (1942–1948). I Tomelilla har han också ritat husen på Nygatan och de första husen på Adelsbergsvägen (de som vetter mot kyrkan)



Min farfar Ola Lindström med hustrun Anna och hemmadotter Hilda. Farfar arrenderade först Ambumsgården och sedan Tryde Prästgårds boställe på 1920-30-talet. Vi kan kanske se prästgårdsbostället härifrån.

Abumsgården har fungerat som filmgård i en del av Hasse och Tages filmproduktion under 1970-80-talet.

Gertrud Ewaldz